

Oezbekistan

 28/08/2020 tot 12/09/2020
16 dagen

PRIJS PER PERSOON

dubbel € 3300

single € 3750

Oezbekistan is het legendarische knooppunt op de zijderoute, waar schitterende steden verrezen bij de oasen. Een land vol geschiedenis, kleurrijke volkeren en fabelachtige steden. Het land van verdwenen koninkrijken en culturen op het kruispunt van karavaanroutes. Van de 6^e tot de 14^e eeuw werden zijde, specerijen, luxegoederen, wetenschap en godsdienst overgedragen door handelaars. In de 14^e eeuw bouwde Timoer Lenk Samarkand als hoofdstad van zijn rijk en heeft zich als één van de grootste opdrachtgevers van bouwwerken uit de geschiedenis van de mensheid getoond.

De Sovjetperiode was een donkere bladzijde in de geschiedenis van Oezbekistan. Vele etnische groepen werden naar Oezbekistan gedeporteerd. Vandaag is de hoofdstad Tashkent dan ook een zeer levendige metropool met een smeltkroes van culturen.

Een zeer gevarieerd programma dat een tipje van de sluier oplicht van het voor ons minder gekende Oezbekistan.

Voorreisvergadering: zondag 19 juli om 14 u.

- Nederlandstalige begeleiding door Thèrèse De Waele
- Steden van blauwe mozaïeken die allen Unesco Werelderfgoed zijn
- Kennismaking met een gastvrij en tolerant volk



DE EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 100 per persoon

Inbegrepen: vluchten heen en terug met Turkish Airlines, Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem, alle vermelde transfers ter plaatse, overnachtingen in de vermelde hotels, maaltijden volgens programma (**volpension**), alle vermelde excursies en toegangsgelden, luchthaventaksen en BTW.

Niet inbegrepen: reis- en annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien, visumkosten.

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen (max 20 personen).

Formaliteiten: internationaal reispaspoort (nog 6 maand geldig) + visum.



Prachtige architectuur en veelzijdige cultuur, dankzij de zijderoute

Dag 1: Brussel - Istanbul

Vertrek in de vroege namiddag vanuit Brussel met Turkish Airlines via Istanbul naar Tashkent.

Dag 2: Istanbul - Tashkent (O-M-A)

Aankomst in Tashkent in de vroege ochtend. Tashkent is de hoofdstad van Oezbekistan, ligt in het oosten van het land, bij de grens met Kazachstan. Het is een kosmopolitische stad die vanwege zijn strategische geografische positie een internationale culturele en artistieke toplocatie vormt. Tashkent is ook een oasestad in het hart van een woestijngebied. Na visa controle en kennismaking met de plaatselijke gids, transfer naar hotel City Palace Tashkent 4* en check-in. Vrije tijd. Lunch in het centrum, gevolgd door een bezoek aan het moderne gedeelte van de stad Tashkent: het Onafhankelijkheidsplein, het plein van de nationale held Amir Timor, de residentie van prins Nicolay Konstantinovich Romanov, het monument ter ere van de slachtoffers van de grote aardbeving in 1966 en het museum van toegepaste kunsten. Avondmaal en overnachting in hotel City Palace Tashkent 4*.

Dag 3: Tashkent - Urgench - Khiva (O-M-A)

Ontbijt in het hotel. Bezoek aan het oud gedeelte van Tashkent met o.a. 2 bekende Koranscholen: Medersa "Abdul Kassim" uit de 19^e eeuw en Medersa "Barrak-Khan" uit de 16^e eeuw. Lunch. Transfer naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar Urgench. Bij aankomst transfer naar Khiva, sinds eind vorige eeuw opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Avondmaal en overnachting in hotel hotel Asia Khiva 3* of hotel Orient Star Khiva 3*.

Dag 4: Khiva (O-M-A)

Ontbijt in het hotel. Bezoek aan Khiva, één der kleurrijkste steden gelegen op de oude zijderoute. We bezoeken het Ichan Kala-complex, de residentie van de laatste Khan met het Ismail Khodja Mausoleum, de Mohammed Amin Khan Madrassah, de Kunya, Ark Castle, de Kalta Minor Tower, de Tash Hovli Palace - de Pahlavan Mahmud Mausoleum en de Juma Mosque. Stuk voor stuk pareltjes van architectuur met het verhaal van een rijke geschiedenis. Lunch tijdens het programma. Vrije tijd voorzien in Khiva. Avondmaal in restaurant Zaynab in het stadje. Overnachting in hotel Asia Khiva 3* of hotel Orient Star Khiva 3*.





Dag 5: Khiva – Bukhara (O-M-A)

Ontbijt in het hotel. Transfer naar Bukhara doorheen de Kizilkum woestijn in de sporen van de vroegere karavanen. We moeten een hele afstand overbruggen maar voorzien voldoende stops bij tafereeltjes uit het dagelijkse leven die op onze weg komen. Lunchbox onderweg. We komen in Bukhara aan in de late namiddag en nemen onze intrek in hotel Omar Khayam 4*. Een korte avondwandeling doorheen de sfeervolle stad brengt ons naar restaurant Old Buhara voor het diner. Overnachting in hotel Omar Khayam 4*.

Dag 6: Bukhara (O-M-A)

Ontbijt in het hotel. Wandeling doorheen de oude stad naar de Citadel Ark (17^e-20^e eeuw), de Bolo-Khauz Moskee (18^e eeuw), de Mausolea van Chashma-Ayoub (14^e-16^e eeuw) en van Ismail Samani (9^e-10^e eeuw). We bezoeken de plaatselijke bazaar; een kleurrijke wirwar van straten en winkels. Na de lunch vervolgen we onze tour met de Magokki Attor Moskee (12^e-18^e eeuw), Toki-Sarafon (gebouw waar vroeger geld werd gewisseld) en Toki-Tilpak Furushon (gebouw waar vroeger hoofddekselel verhandeld werden), het Lyabi-Khauz complex met de Medersa van Koukeldach en van Nadir-Divan-Beghi (beide 17^e eeuw). In deze laatste worden we vergast op een folklore show met muziek, dans, gezangen, en presentatie van de traditionele klederdracht. Avondmaal en overnachting in hotel Omar Khayam 4*.

Dag 7: Bukhara (O-M-A)

Ontbijt in het hotel. We wandelen door de Chor-Minor poort (19^e eeuw) en bezoeken de Kalyan site. Eeuwenlang leidden handelaren hun karavanen over de lange handelsroutes door de woestijn. De verlichte grote Kalyan Minaret leidde hen, als vuurtoren van de woestijn, naar Bukhara. Van hieruit was de oproep tot het gebed over de gehele stad te horen en dit werd via een netwerk van tweehonderd minaretten doorgegeven. De Kalyan Minaret is één van de weinige monumenten die de monumentenvernietiging door Ghangis Khan overleefden. Daarna bustansfer naar het complex van Bakhautdin Naqshband, stichter van de grootste soefi-orde die iets buiten de stad ligt. Lunch. We keren terug naar Bukhara voor een workshop goud borduren. Vrije tijd in de stad. We bezoeken een huis van vroegere rijke Joodse kooplieden die naar Israël vertrokken. Een stukje Hebreeuwse cultuur midden de Islamwereld. Avondmaal in de stad. Overnachting in hotel Omar Khayam 4*.

Dag 8: Bukhara – Nurata - Yanghikazgan (O-M-A)

Na het ontbijt verlaten we Bukhara en trekken in het spoor van de nomaden doorheen de Kizilkum woestijn naar een Yurt kamp. Onderweg houden we halt bij geogief rotsen, katoenplantages, de oude wateropslagplaats van Sardoba en de Karavansaray Raboti Mailik. We houden halte in het stadje Nurata voor een bezoek aan de moskee met de heilige vissen en de ruïne van de oude citadel. Lunch in Nurata. We rijden verder de woestijn in naar het yurtkamp in Yanghikazgan. Daarna verplaatsen we ons door de woestijn, zoals de traditie het wil, per kameel (vrijblijvend) of te voet. Na een oprisbeurt maken we ons klaar voor het traditionele avondmaal binnen het Yurtkamp. Afsluiten doen we met kampvuur. Overnachting onder een schitterende sterrenhemel in de Yurts (nomadententen).

Dag 9: Yanghikazgan - Samarkand (O-M-A)

Na ontbijt in het kamp vertrek richting woestijnmeer Aydar Koul. Relax tijd en barbecuelunch aan de oever van het meer. We verlaten de woestijn en rijden naar Samarkand. Transfer naar hotel DiliMah Premium Luxury 4*. Daarna een eerste kennismaking met het Reghistanplein by night. Avondmaal in de omgeving van het plein. Overnachting in hotel DiliMah Premium Luxury 4*.

Samarkand (O-M-A)

In de voormiddag rijden we naar Urgut hoog in de heuvels naast de Tadzjiekse grens voor de wekelijkse zondagsmarkt. Het heeft een van de beste landelijke markten in Oezbekistan en de mensen hier hebben hun eigen traditionele cultuur. Daarna rijden we verder naar Shakhrisabz, de geboorteplaats van Timur. Daar ontdekken we het zomerpaleis van Timur: Ak Serai (wit paleis) en de Kok Gumbaz (blauwe koepel) Moskee met het Gumbazi Sayidan Mausoleum, ontworpen door Ulughbeg; de kleinzoon van Timur. Lunch in lokaal restaurant. In de namiddag terug naar Samarkand. Avondmaal in lokaal restaurant. Overnachting in hotel DiliMah Premium Luxury 4*.

Dag 11: Samarkand (O-M-A)

We starten ons bezoek aan Samarkand met een bezoek aan het observatorium van Ulughbeg. Vervolgens ontdekken we nog het Afrossiab Museum, de necropool Chakhi-Zinda, de Bibi-Khanum Moskee en de bazaar. Bezoek aan een ambachtelijke centrum waar ze zijde en papier vervaardigen. Lunch in de tuin van het centrum. In de namiddag is er enige vrije tijd voorzien. Voor

het avondmaal gaan we naar het atelier van Valentina Romanenko, een Oezbeekse ontwerpster met wereldfaam, waar eigentijdse kleding, hoofddeksels en accessoires ontworpen worden. Ze presenteren de creaties in een wervelende show. Avondmaal in de stad. Overnachting in hotel DiliMah Premium Luxury 4*.

Dag 12: Samarkand - Shakhrisabz - Tersak (O-M-A)

Op het ochtendprogramma staat het Mausoleum Gur Emir, de begraafplaats van Tumut Lenk en de necropolis Shah-I-Zinda op het programma. Shah-I-Zinda behoort tot de beroemste begraafplaatsen in Centraal Azië met graven die dateren van 9^e tot 19^e eeuw. Vanaf de 14^e eeuw werden de adel van de Timoeriden hier begraven. Na de lunch gaan we naar Khoudjoum een centrum voor weefkunst. Oezbeekse meisjes en vrouwen verwerken en kleuren schapenwol voor het weven van tapijten. Het centrum staat voor inspraak, participatie en fair trade. Avondmaal in een lokaal restaurant. Overnachting in hotel DiliMah Premium Luxury 4*

Dag 13: Samarkand - Tersak - Samarkand (O-M-A)

Na het ontbijt trekken we de Zerefshan bergen in naar het dorpje Tersak bij Aman-Kutan. We maken een wandeling door het dorp en maken kennis met het leven van de plaatselijke gastvrije bevolking. Waar mogelijk bereiden we "Plov" met een familie of we gebruiken een lunchbox. Na de lunch wandelen we naar de wijngaarden. In de late namiddag rijden we terug naar Samarkand. Avondmaal nabij het Reghistanplein.

Overnachting in hotel DiliMah Premium Luxury 4*

Dag 14: Samarkand - Tashkent (O-M-A)

Na het ontbijt vertrekken we met de hoge snelheidstrein naar Tashkent. We zetten er ons bezoek aan het oude stadsdeel verder met bezoek aan Medersa Abdulkassim - Barakhon and the Chorsu Bazaar. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan de metro van Tashkent. Zoals vele metro's in de voormalige USSR is ook deze een bezoek meer dan waard! Verder staat ook nog het museum van Tamerlan op het programma. Avondmaal en overnachting in hotel City Palace Tashkent 4*.

Dag 15: Tashkent (O-M-A)

Na het ontbijt bezoeken we het project Mashhura, waar men jonge meisjes in diverse vakateliers voorbereidt op hun huwelijk. Lunch in de stad.

Afscheidsdiner en transfer naar de luchthaven.

Dag 16: Tashkent - Istanboel - Brussel

Met een nachtvlucht vliegen we via Istanboel naar Brussel waar we aankomen rond 10u30.



Groepsreis Oezbekistan, een afwisselend programma doorheen cultuursteden, woestijn en bergen

