

## Oman

 23/11/2020 tot 04/12/2020

12 dagen

PRIJS PER PERSOON

in dubbel € 4320

in single € 4990

Het sultanaat Oman is een veelzijdig en intrigerend land in de Arabische wereld en op Saoedi-Arabië na, het grootste land van het Midden-Oosten. Het heeft alles wat een reis tegelijkertijd boeiend, avontuurlijk en ontspannend maakt: prachtige zandstranden, schitterende landschappen met dadels en fruitbomen, typische dorpjes, rustige oases, historische gebouwen, prachtige paleizen en moskeeën, een goede keuken, luxe hotels en bovenal een fiere en vriendelijke bevolking. Het noorden met de hoofdstad Muscat als uitvalsbasis is droog, ruw en bergachtig. Dhofar in het zuiden is groen en vruchtbaar en de schitterende Frankincenseroute met de bekende Boswellia of wierookbomen is er nooit ver weg. Oman is de perfecte combinatie van authenticiteit en moderne ontwikkeling. Ontdek het met ons in een zeer gevarieerde rondreis. Welkom - Marhaba!



- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele
- Overnachting in een tentenkamp in de woestijn
- Verfrissende wadi's, kleurrijke woestijn, ruige bergen en rustieke dorpen

EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 100 per persoon

**Inbegrepen:** internationale vluchten heen en terug, twee binnenlandse vluchten, Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele, alle vermelde transfers ter plaatse, overnachtingen en maaltijden volgens programma (**halfpension** en 7 lunches), water en wijn bij de maaltijden, alle vermelde excursies, luchthaventaksen en BTW.

**Niet inbegrepen:** niet vermelde maaltijden, reis- en annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien, facultatieve excursies.

**Toeslag:** visum, richtprijs € 75

**Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen** (max 20 personen). **Formaliteiten:** geldige identiteitskaart.

**Dag 1: Brussel – Dubai**

Samenkomst in Zaventem in de late namiddag voor nachtvlucht met Emirates naar Dubai.

**Dag 2: Dubai – Muscat (O-M-A)**

In de vroege morgen hebben we een doorverbinding voor een korte vlucht naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Na de grensformaliteiten neemt de plaatselijke gids ons mee voor een korte sightseeing tour met de bus rond de voornaamste bezienswaardigheden van Muscat. We rijden oa. langs de Grote Moskee, het Operahuis en het ambassadegebied. We houden een fotostop bij Al Alam Palace, het paleis van de Sultan en bij de Mirani en Jalali. Lunch. Daarna transfer naar hotel Hilton Garden Inn Muscat Al Khuwair 4\* voor check-in. In de namiddag bezoeken we Bimmah Sinkhole op 125km buiten de stad. Een eerste kennismaking met de prachtige natuur van Oman. Terug naar hotel voor avondmaal en overnachting in Hilton Garden Inn Muscat Al Khuwair 4\*.

**Dag 3: Muscat (O-M-A)**

In de voormiddag bezoeken we Grote moskee, ook wel de Grote Sultan Qaboos Moskee genoemd, gebouwd met zandsteen en marmer. De Moskee werd ingehuldigd in mei 2001 na een bouwperiode van 6 jaar. Een prachtige Swarovski-kroonluchter en een enorm handgemaakt Perzisch tapijt sieren de grote gebedszaal. Vervolgens bezoeken we het Koninklijk Opera Huis van Muscat, een prachtig hedendaags architecturaal meesterwerk in Oman. Gedurende een rondleiding vernemen we meer over de structurele durf en technische innovatie afgewerkt met adembenemende decoratieve kunst met motieven afgeleid van Islamitische, Mughal, Oosterse en Europese kunst en een verzameling zeldzame instrumenten. Lunch in de stad. In de namiddag bezoeken we het Bait Al Zubair-museum. Dit particuliere museum bevindt zich in de oude binnenstad van Muscat en staat bekend om zijn mooie verzameling traditionele kostuums, antieke sieraden, wapens en andere schatten. In de late namiddag bezoek aan de Muttrah Souq, een van de oudste markten in Oman, die ongeveer tweehonderd jaar oud is. De geschiedenis van de plaats vergroot de schoonheid, magie en allure van deze omgeving. BBQ Dinner in Kargeen restaurant en overnachting in Hilton Garden Inn Muscat Al Khuwair 4\*.

**Dag 4: Muscat - Wadi Bani Khalid – Wahiba (O-M-A)**

Ontbijt in het hotel. Vandaag bezoeken we de betoverende Wadi Bani Khalid. We rijden langs eindeloze dadelplantages om de prachtige wadi te bereiken. De zwempoelen zijn koel, diep en absoluut adembenemend. Gelegenheid om een duik te nemen in het kristalheldere water. Lunch. We trekken verder naar de Wahiba-zandduinen. Deze strekken zich uit over 200 km tot aan de Arabische Zee en zijn 100 km breed. Al meer dan 7.000 jaar zijn ze de thuis van de Bedoeïenen. We wandelen de duinen op en zijn getuigen van een onvergetelijke zonsopgang in de woestijn. We rijden doorheen de duinen om het kamp te bereiken. Avondmaal en overnachting in Wahiba woestijnkamp Arabian Oryx Camp.

Een zeer uitgebreid programma, met  
zowel aandacht voor het gekende  
Noorden als het ongekende Zuiden



#### Dag 5: Wahiba - Nizwa (O-M-A)

Ontbijt in het kamp. Fotomoment in Birkat Al Maouz, een van de beroemdste ruïnedorpen in Oman, met grote bananenplantages en een schilderachtige omgeving. De site staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO door het oude Falaj-irrigatiesysteem. Het is een betoverende stop die je terug in de tijd brengt. We gaan naar de Jebel Akhdar (groene berg). Die is noch groen, noch één enkele berg, maar een groot grijsbruin massief van meer dan 1.800 vierkante km met verschillende toppen, die oplopen tot bijna 3050 meter. De bergketen is bezaaid met Omani dorpen en op veel plaatsen hebben de dorpelingen terrassen aangelegd op de bergflanken voor het verbouwen van gewassen. Lunch in lokaal restaurant. Wadi Bani Habib is een van de vele interessante dorpen op het enorme plateau van Jebel Akhdar. Jebel Akhdar is ook beroemd om rozenwaterdestillatie. Van de duizenden variëteiten van rozen produceren slechts enkele de geurige olie die nodig is om rozenwater te maken, 'damascina' is een van de beroemdste van deze gewaardeerde variëteiten. We reizen verder naar Nizwa voor avondmaal en overnachting in hotel Golden Tulip Nizwa 4\*.

#### DAG 6: NIZWA EN OMGEVING (O-M-A)

Ontbijt in het hotel. Bezoek aan Nizwa, de voormalige hoofdstad van Oman. De stad ligt binnen de muren van het beroemde Nizwa-fort. Het gebouw omvat zowel traditionele als moderne architecturale stijlen. Bezoek de Nizwa Souq, die honderden jaren levendig is gebleven en de thuisbasis is van een aantal lokale industrieën. Omaanse dolken (khanjar), koper, zilveren sieraden, voedingswaren, vis, groenten en handwerk zijn te vinden in deze souq. Daarna fotostop bij het enorme Bahla Fort (Unesco-site). Het werd gebouwd in het derde millennium voor Christus. Vervolgens bezoek aan Jibrin Kasteel, een groot rechthoekig gebouw bestaande uit vijf verdiepingen met 55 kamers. Dit kasteel onderscheidt zich door de inscripties en fresco's in de verschillende kamers. De plafonds van het kasteel zijn versierd met schilderijen en inscripties in islamitische stijl, en de deuren zijn prachtig gesneden. Een Falaj (irrigatiesysteem) loopt door het midden van het kasteel. Ons laatste bezoek gaat naar Tanuf, een oude ruïnestad aan de rand van Jabal Akhdar en aan de monding

van wadi Tanuf. De stad werd gebombardeerd en vernietigd door de Britse RAF in 1954-1955 in een strijd tegen de dissidente Beni Riyam-stam. Terug naar Nizwa voor avondmaal en overnachting in hotel Golden Tulip Nizwa 4\*.

#### DAG 7: NIZWA - MUSCAT (O-M-A)

In de voormiddag bezoek aan het dorp Al Hamra, een van de best bewaarde oude steden van het land met als het ware een levend museum van Bait Al Safah. We maken een wandeling tussen de oude verlaten gebouwen en lemen huizen. Bezoek het museum waar mannen en vrouwen oude praktijken demonstreren zodat we meer te weten komen over de Omani-tradities. Verder naar Misfat Al Abreen. Het dorp heeft geweldige agrarische terrassen, mooie steegjes en oude huizen gebouwd op massieve rotsen. De oude huizen in Misfat al Abreen zijn traditionele lemen huizen met palmvaren daken en zijn uniek omdat ze zijn gebouwd op solide rotsfunderingen. Hier zien we ook traditionele Omani irrigatiekanalen (Falaj-systeem), waar water wordt gekanaliseerd vanuit ondergrondse bronnen voor gebruik in de landbouw en het huishoudelijk gebruik. Lunch in Misfat Old House. Verder naar het oude dorp van Ghul voor bezoek aan de verlaten Perzische ruïnes. Aankomst op Jebel Shams, het hoogste punt van Oman op 3.009m. Van hieruit hebben we een spectaculaire uitzicht op de "Grand Canyon". Terug naar Muscat voor avondmaal en overnachting in hotel Hilton Garden Inn Muscat Al Khuwair 4\*.

#### DAG 8: MUSCAT - SALALAH (O-M-A)

In de voormiddag bezoek aan de vismarkt in Barka, een traditionele lokale Omani-vismarkt. Daarna naar de warmwaterbronnen van Ain Thawara, gelegen tussen de dadelboerderijen in de uitlopers van het Al Hajar-gebergte. Picknick onderweg. Verder naar het Rustaq-fort dat vier eeuwen vóór de intrede van de islam in Oman is gebouwd. Het is een imposant fort gebouwd op drie niveaus, met afzonderlijke huizen, een wapenkamer, een moskee en vier torens. De hoogste toren is meer dan 18,5m hoog en heeft een diameter van 6m. Transfer naar Muscat Airport voor een binnenlandse vlucht naar Salalah. Salalah is de hoofdstad van Dhofar, de meest zuidelijke provincie van Oman. Tijdens de moesson (Khareef) van juni tot september wordt het dorre landschap voor de komende maanden omgetoverd



Ontdek de 'Grand Canyon' van Oman



tot een tropische, groene oase met watervallen en palmbomen. Bij aankomst in de luchthaven transfer naar hotel Hilton Salalah Resort 5\* voor avondmaal en overnachting.

#### Dag 9: Salalah en Omgeving (O-A)

Vertrek voor een bezoek aan het oosten en westen van Salalah. Eerste stop is het oude vissersdorp 'Taqah' en een bezoek aan het eeuwenoude 'Taqah Castle'. Daarna rijden we naar de stad Sumharam (Khor Rohri). De ruïne van Sumharam, een stad die rond 2000 voor Christus werd gebouwd, is opvallend groot. Hij is voor een deel gerestaureerd. Vanuit de haven van deze stad floreerde de wierookhandel over de gehele wereld. Nu zien we er diverse flamingo's en kamelen pootje baden. Een pittoreske rit brengt ons vervolgens naar 'Mirbat', de oude hoofdstad van Dhofar en het begin van de 'Frankincense trail' of wierookroute. Oman dankt een groot gedeelte van zijn rijkdom aan de productie en export van wierook. Tot in de 20e eeuw was de Arabische wierook even kostbaar als goud. Onderweg naar het graf van Bin Ali, een van de grondleggers van de Islam in Oman, kunnen we verschillende oude lemen huizen zien. Daarna gaan we westelijk naar de bron van 'Ayn Razat'. Lunch in een lokaal restaurant. We vervolgen onze reis naar de 'Qara'-bergen naar Nabi Ayoub, het oude graf van de profeet Job 'Prophet Job'. We houden halt bij het strand van Al Mughsayl, een langgerekt strand met wit zand en azuurblauw water met aan beide kanten een perfecte plaats voor foto's. Verder naar de Blow Holes bij Marneef Cave.

Als afsluiter van de dag rijden we naar de westelijke grens van Oman waar de historische Boswellia (wierookbomen) in hun natuurlijke habitat groeien. Boswellia staat bekend om de geurige hars – olibanum. Deze hars wordt gebruikt in wierook, parfums en cosmetica. Terug naar hotel Hilton Salalah Resort 5\* voor avondmaal en overnachting.

#### Dag 10: Salalah En Omgeving (O-A)

Volledige dag om de bergen van Dhofar te ontdekken. Stop bij Taqa, een dorp op het gelijknamige plateau. We vervolgen naar Wadi Darbat en maken een wandeling in de wadi tussen de grazende kuddes geiten en kamelen. We houden halt bij de 210m diepe Sink Holes, ook wel de Bird Fountain genoemd. We vervolgen door de heuvels van Jebel Samhan om een plateau op 1700m hoogte te bereiken met uitzicht op de enorme Grand Canyon van Dhofar, die een geweldig uitzicht biedt op de zee aan de ene kant en het Qara-gebergte aan de andere kant. In dit prachtige landschap genieten we van een picknicklunch. Vervolg van de rit met stops in dorpen of bij spectaculaire uitzichtpunten. We keren terug naar Salalah in de vroege avond. Diner en overnachting in het hotel Hilton Salalah Resort 5\*.

#### Dag 11: Salalah - Muscat(O-A)

In de voormiddag bezoeken we een soek waar we kennis maken met twee kenmerkende producten van Dhofar: de mannenhoed en de wierook. Omdat de gewaden meestal wit zijn, is een hoed de manier om je als man modieus te onderscheiden. Vaak wordt hier overheen nog een kleurige masar (doek) gedrapeerd zodat het geheel op een tulband lijkt. Op elke hoek van de soek worden wierookbrokken gebrand. Er zijn zakjes te koop in verschillende kwaliteit en geursterkte. Zo kan je de geur mee naar huis nemen en herinneringen aan deze fantastische reis vasthouden. Lunch. Kort na de middag vertrek naar de luchthaven van Salalah voor vlucht naar Muscat. Farewell diner en overnachting in het hotel Hilton Garden Inn Muscat Al Khuwair 4\*.

#### Dag 12: Muscat – Dubai – Brussel (O-M)

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van Muscat voor de terugvlucht naar België via Dubai. Aankomst in Zaventem wordt voorzien rond 19u30.